



ΚΥΡΙΑΚΗ 15 Φεβρουαρίου 2004

ΩΡΑ: 11:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ραντεβού στο Δημαρχείο)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Στο περίπτερο της ομάδας κάπου στα Λιοντάρια

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ακούσατε, Ακούσατε,



Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλλοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι
Έλληνες & Οθωμανοί!!!

Κατά διαταγή του Πολυχρονεμένου μας Βεζύρη.

Όποιος βρει το Θησαυρό του Βασιλιά Ροδολάνου να μας τον
φέρει. Είναι δικός μας.

100.000 γρόσια είναι αυτά!!!
100σπιά 1 Ευρώ = 33.33 γρόσια.

1ος Νικητής: 3000 Ευρώ

2ος Νικητής: ΤΙΠΟΤΑ

3ος: Ό,τι και ο δεύτερος

4ος: Θα παλέψει με μια καφέ αρκούδα

Τελευταίος: Δεν θέλετε να ξέρετε

**Σε αυτό το παιχνίδι
Δεν χάνει κανείς**



102^ο ΚΥΜΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

CEMAZILBHIR 1079

Ο "Βασιλιάς Ροδολάνος" σίμωσε στο
μεγάλο παράθυρο, που εβλεπε στο Βεζιρ Ταρσί
πάνω από το λιμάνι.

Από το πρωί ηχούσαν οι τρομπέτες, είχε
γεμίσει ψέσια κόκκινα στο μουράγιο.
Αλλόκοτοι Ανατολίτες με φαγωμένα τα μούτρα
απ' τους ήλιους, τρομπέτες, νταούλια,
κανόνια, αλόγατα, δερβισάδες με πράσινα
ράσα, τετράφηλα κάτασπρα καβούκια,
ζωρμενοί γιαταγάνια, πήδηξαν στο μώλο.
Βετύλιζαν τη πράσινη σημαία του προφήτη, την
εστήσαν ομπρός στη λιμανόπορτα και άρχισαν
γύρω της αγάλια, αγάλια να χτυπούν τα
παλαράκια και να χορεύουν.

Ένα ρίγος διαπέρασε το κορμί του.
Ακόμα και την εποχή του μεγάλου σεισμού
εκείνη τη μαύρη Κυριακή τα ζημερώματα, δεν
ενοιωσε τόση ανατριχίλα πριν το γεγονός και
ας τον λεγανε αλαφροέσκιωτο και ότι κάτεχε τα
μελλούμενα.

Το παιχνίδι

Μια σκηνή από τα παιδικά του χρόνια
του 'ρθε στο μυαλό...

Ήταν τότε που παιδιά παίζανε Στρουμπά
Ο Βασιλιάς, ο Βεζιρης, ο Ψωμάς και
ο Βυλάς



Ο Βασιλιάς κράταγε όλο καμάρι το σκήπτρο του που δεν ήταν άλλο από ένα κομμάτι ζύλο.

Το Ροβολάνος του το κόλλησαν πολύ αργότερα .Όταν μετά την παράσταση υποδούταν τον πρώτο ρόλο.

Η ουδέτερη ζώνη

Τώρα πια όλα αυτά είναι πολύ μακρινά...

Έπρεπε να κινηθεί γρήγορα και κυρίως χωρίς να δώσει στόχο. θα πήγαινε στο χωριό περνώντας από την ουδέτερη ζώνη. Η ζώνη αυτή είχε καθοριστεί από τους ναυάρχους των μεγάλων δυνάμεων. Ξεκινούσε από τον Αλμυρό ποταμό και κατέληγε προς την ανατολική πλευρά του Καρτερού.

Το χωριό ήταν έξω από την ουδέτερη ζώνη γι αυτό διάλεξε να κρύψει εκεί το θησαυρό του.

Ο ρόλος

Η εξοδος από το Κάστρο ήταν πολύ δύσκολη υπόθεση. Οι Τούρκοι ζητούσαν πάντοτε χαρτιά όταν ήταν να βγεις έξω.

Αυτός όμως ο «Βασιλιάς Ροβολάνος» ο επίσημος γελωτοποιός του Πασά είχε τον τρόπο του:

- Καλώς το Γκιαούρ Χαχανάκι του πέταξαν κοροϊδευτικά οι Τούρκοι μόλις πλησίασε την Πύλη του Ιησού. Για πού τόβαλες μωρέ μασκαρεμένε πρωί πρωί, ρώτησε ο αρχηγός της φρουράς

- Πες μας ωρέ μια συνταγή για τις γυναίκες, για να σ' αφήσουμε να περάσεις.

- Μες στη φωτιά να καίγομαι ,
σαν το κερι να λιώνω,
άθος να γίνει το κορμί
για σε δε μετανιώνω.

Τους είπε και οι Τούρκοι λύθηκαν στα γέλια.

Πέρασε τη πύλη και ανέβηκε τρέχοντας το δρόμο που οδηγούσε λίγο έξω από το χωριό. Ήφτασε στο πατρικό του.

Χωρίς να χάσει καιρό έσκαψε γρήγορα το χορταριασμένο κήπο κάτω από τη μηλιά.

Ναι! ήταν εκεί σχεδόν ανέπαφο!

Ούτε ο χρόνος ούτε η υγρασία το είχε αγγίξει.

Το κράτησε στα χέρια του, το ξεσκόνισε και μετά το φύλαξε σε ένα σακί απ' αυτά που οι χωρικοί βάζαν τα χαρούπια

Η ώραία των ωραιών

Ήταν απόγευμα και μια γλυκιά γέυση ζωής από το μελτέμι του Αυγούστου άγγιζε το αυλακωμένο του πρόσωπο. Κρατούσε με άπληστη ικανοποίηση το «θησαυρό» του και δεν έβλεπε την ώρα που θα εκπληρωνε το σκοπό, που είχε τάξει στον εαυτό του. Κατέβαινε το δρομάκι τώρα πιο αργά.

Από μακριά ακουγόταν το βουητό της μάχης...

Οι Τούρκοι βλέποντας πως ήρθε η ώρα να εγκαταλείψουν τη πόλη, την "Ωραία των Ωραιών" όπως την έλεγαν, είχαν αρχίσει να καίνε και να καταστρέφουν τα πάντα.

Για μια στιγμή τα μάτια του δάκρυσαν από τον πόνο που ένιωθε βλέποντας τις φωτιές και τον κόσμο που έτρεχε να σωθεί. Παρ' όλα αυτά περίμενε εκεί...

Κρυμμένος, φοβισμένος, λίγο ενοχος που βρισκόταν μακριά, αλλά σίγουρος γι' αυτό που ήθελε να κάνει.

Η εκπληξη

Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί όλο αυτό το ζεσηκωμα, λίγες μέρες πριν, όταν στο γάμο του Χουσεΐν Εφέντη με την Αϊσέ Χανούμ πάνω στα τσαλίμια που έκανε σκόνταψε και έπεσε πάνω στα αφράτα ολάσπρα στήθια της νύμφης, της έσκισε το νυφικό και λίγο κόντεψε να την πετάξει κάτω! Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται...



Οι καλεσμένοι κυλιόντουσαν στα περσικά χαλιά κρατώντας τις κοιλίες τους από τα γέλια. Ο Πασάς κόντεψε να λιποθυμήσει. Τα χανουράκια κρύφτηκαν πίσω από τις κουρτίνες. Ακόμα και οι Φρουροί του παλατιού άφησαν τις θέσεις τους και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

Ο βασιλιάς Ροβολάνος ήξερε να κάνει τους πάντες να γελούνει!

Το όνειρο

Μωρέ συ, ξεγίβεντισμένε...ήντα γυρεύεις χωσμένος στα σκίνα;;
Η φωνή του Μουλαροκώστα τον έβγαλε από τις σκέψεις του.
-Άντε να κινησουμε για το Κάστρο...
Οι μπουνταλάδες ψεύγονε!!

Σχεδόν είχε βραδιάσει. Οι φωνές τώρα είχαν κοπάσει...

Πέρασε τη πύλη...

Μπήκε στο Κάστρο και πήγε στο λιράνι.Είδε από μακριά τα Τούρκικα πλοία να εγκαταλείπουν τη Κρήτη.
Επιτέλους το τέλος μιας εποχής ήρθε να δώσει τα σκήπτρα στην επόμενη.

Σαν γνήσιος βασιλιάς
σήκωσε το ανάστημά του και εκπλήρωσε
το χρέος του.



ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑΤΙ...ΠΟΥ ΣΕΡΕΙΣ!!!



Μερικές "φιλικές" συμβουλές

για το καλό σου, ακολούθησέ τες...

- 1 Οργάνωσε την ομάδα σου και ορίσου αρχηγός
- 2 εξουδετέρωσε άλλους επιδοξους αρχηγούς
- 3 Βά'ψτυσε" την ομάδα σου "Φτεροπόδαροι", "Χασογκόληδες" ή ό,τι άλλο θέλεις, ΟΧΙ όμως "ΤΑΔΕ Α.Ε." ή "ΕΤΣΙ Ε.Π.Ε."
- 4 Πάρε εγκαιρα τη δήλωση συμμετοχής της ομάδας σου από το περίπτερο των "ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ".
- 5 Οπλίσου με θάρρος. Φόρα κράνος ή ζώνη ασφαλείας.
- 6 Πρόσεχε (έχει δυο τόνους) μην πέσεις, γιατί άρα πέσεις θα πονέσεις και δεν το θέλω.
- 7 Σβέλτα



Και επειδή σε γουστάρω. Μάθε ότι ο καλός κυνηγός, ακούει ραδιόφωνο, διαβάζει ΠΑΤΡΙΔΑ, τρώει BIG MAC, και ομορφαίνει στα LIPOGEN.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο περίπτερο της διοργανώτριας ομάδας
κάπου στα ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ



Μεγάλοι Χορηγοί



LIPGEN

Αδυνατίσμα - Ομορφιά

Χορηγοί Επικοινωνίας



Αθλητοί

